

DE GARE EN GARE



IN DE VOETSPoren
VAN DE FOLKLORIS-
TISCHE MARSen

6

80 KM

▲ Max 286 M
▲ Min 82 M

NAMUR | WALCOURT

explore meuse

©REGARE_MarcheSintFeuillen



Treed in de voetsporen van de folkloristische marsen tussen Samber en Maas. Ontdek de dorpen in deze streek. Ze hebben allemaal één of meerdere verhalen te vertellen!

Download de GPX-kaart en de praktische infocfiche



Verantwoordelijke uitgever: Huis voor Toerisme Explore Meuse 2023 | Design: www.studioeventail.com

DE GARE EN GARE

Huis voor Toerisme
Explore Meuse

Avenue Colonel Cadoux, 8
5500 Dinant
00 32 (0)82 22 28 70
info@exploremeuse.be

www.exploremeuse.be



explore meuse

ROADBOOK

Deze wandeling is bewegwijzerd van Namen tot Walcourt (en omgekeerd) met de geel-witte markeringen van de GRP- 125. Je stapt langs de GRP 125-route naar het station van Walcourt. Volg de Rue de la Montagne en daarna de Rue de la Station. Ga wat verder linksaf op de rue du Jardinot. Na 1 km kom je aan het station van Walcourt.

Een folkloristische mars tussen Samber-en-Maas ?

Een mars is eerst en vooral een religieuze processie die begeleid wordt door soldaten. Geleidelijk aan zijn deze marsen geëvolueerd naar folklore.

Een mars is bovenal een moment van samenzijn. Er komen mensen van alle achtergronden, leeftijden en beroepen samen.

Tijdens de marsen trekken deelnemers een uniform aan uit lang vervlogen tijden, waarmee ze pronken en tegelijkertijd eer bewijzen. De trommels en fluiten hoor je door de dorpen schallen.

Let wel, de marsen hebben niets te maken met Napoleon. Ook al worden er vaak uniformen uit zijn voormalige leger gebruikt, gaat het zeker niet om een reconstructie.

Voel je je nog niet aangesproken ?

Je moet het zelf ervaren om het te geloven! Bekijk de kalender op www.amfesm.be en ontdek de folkloristische wandelingen in de regio tussen Samber en Maas.

Er zijn meer dan 100 marsen in de regio! Deze tradities zijn diep geworteld in de harten van de lokale bevolking. Ze zijn dan ook niet van plan om de marsen te laten uitsterven.

Sinds december 2012 heeft UNESCO 15 marsen opgenomen op de lijst van Immaterieel Erfgoed.



PHOTOS

A Centrum van Namen

Flaneer door de charmante, betoverende straatjes... Terwijl je aan het winkelen bent, snuif je de lekkere geuren op van de restaurants.

Aarzel niet om een tussenstop te maken in de Waalse hoofdstad.

Er zijn geen folkloristische wandelingen in het centrum van Namen, maar bezoek zeker Ve-drin op 1 mei voor de Sint-Eloois-mars en/of Malonne op Pinksterzondag voor de Sint-Bertwinnus-mars.



©S.Roberty

B Abdij van Floreffe

Al sinds de XII^e eeuw domineert de hooggelegen abdij de Samber en de stad Floreffe.

Tegenwoordig is er een school in ondergebracht. De abdij kan dus enkel van buitenaf worden bewonderd.

De Sint-Rochus mars gaat elk jaar door in het weekend na 15 augustus.

Voor meer informatie :
<https://www.abbaye-de-floreffe.be>



©ExploreMeuse_AgenceVolla

ReGare sur Fosses-la-Ville C

In het voormalige station van Fosses vind je het 'Centre d'interprétation du Patrimoine fossilois et régional' met een ruimte die gewijd is aan folklore.

Je leert er alles over de symbolen van Fosses en anekdotes die in de loop van 1000 jaar zijn verzameld. Na jouw bezoek zullen de folkloristische groep Les Chinels, de 7-jaarlijkse mars ter ere van Sint-Feuillen en de Limotche geen geheimen meer voor je hebben !

Collegiale kerk Sint-Feuillen C

De bijna duizend jaar oude collegiale kerk van Saint-Feuillen herbergt heel wat pareltjes. Denk maar aan de reliekschrijn van Sint-Feuillen, de XVI^e eeuwse koorbanken, een XIII^e eeuwse doopvont en glas-in-loodramen met afbeeldingen van Sint-Feuillen en Sint-Gertrude.

Tijdens de mars van Sint-Feuillen, die elke 7 jaar plaatsvindt, vuurt een groot aantal soldaten om beurten op de ingang van de collegiale kerk. Ze bewijzen eer aan de plaatselijke heilige. Wees gerust, het gaat om zwartkruitgeweren. De deur wordt dus zeker niet beschadigd.

Wandel rond de collegiale kerk en ontdek de oude steegjes van Fosses-la-Ville.



©ExploreMeuse_AgenceVolla

D Het meer van Bambois

Je bent niet ver van het meer Bambois, een site van in totaal 48 hectare waarvan 33 hectare uit water bestaat.

In het seizoen kun je hier terecht voor verschillende ontspannende activiteiten. Je kunt er zwemmen en de mooie tuinen ontdekken.

Op de voorlaatste zondag van augustus vindt in Bambois de mars ter ere van Sint-Bartholomeus plaats.



©ExploreMeuse_DaniëlClosart

Kasteel van Thozée E

In de XIX^e eeuw was dit kasteel, verscholen tussen de bomen, het buitenverblijf van de Naamse schilder en etser Félicien Rops. Hij ontving er zijn vrienden, kunstenaars en schrijvers.

Vandaag wordt de site beheerd door de Stichting Rops. Af en toe is de site open voor bezoekers.

Elk jaar, op de vierde zondag van juni, wordt er in Mettet een processie en een folkloristische mars georganiseerd ter ere van Sint-Jan.



©ExploreMeuse_ThierryZino

Molen van Scry F



©ExploreMeuse_AgenceVolla

Kasteel van Hanzinelle G

Het kasteel werd in de XVIII^e eeuw gebouwd in functie van de ontginning van ijzer. Het kasteel, nu privebezit, wordt sinds het einde van de XIX^e eeuw bewoond door dezelfde familie.

Op de laatste zondag van juli gaat er jaarlijks een mars ter ere van Sint-Christoffel door.

H Het dorpje Fraire

Fraire is vandaag de dag een vredig dorpje. Lang geleden was het hier een drukte van jewelste toen er heel wat ijzerertsminnen waren. In het naburige dorp Morialmé werd het eerste verdrag inzake de rechten van ijzerbewaterkers ondertekend.

Elke 3^e zondag van juli wordt de dag van Sint-Ghislain gevierd.

I Centrum van Walcourt (Basiliek St-Maarten)

Walcourt wordt gedomineerd door zijn basiliek. Waar je ook bent, je kunt de bijzondere klokkentoren van overal zien.

De mars Notre-Dame de Walcourt vindt plaats op Drievuldigheidszondag. Honderden soldaten marcheren dan door de straten van de stad ter ere van de Zwarte Madonna. Een van de hoogtepunten van de processie is de Jardinot-ceremonie, die herinnert aan een gebeurtenis uit de XIII^e eeuw.

In die eeuw brak er brand uit in de kerk. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw vluchtte uit de kerk en werd in een berkenboom teruggevonden. Deze plek werd 'le Jardinot' genoemd.

Aleen Thierry, de heer van Walcourt, slaagde erin het beeld naar beneden te brengen. Hij moest wel beloven er een abdij te stichten en de basiliek opnieuw op te bouwen.



©ExploreMeuse_AgenceVolla

I Walcourt is ook de plek waar de wieg staat van het Charlequint-bier en zijn bekende kruik met vier oren. Ken je de legende ?

«Keizer Karel was een groot liefhebber van bier. De boeren van Olen, die hun bier dronken uit potten zonder oren, wilden de keizer laten zien dat ze wisten hoe ze zich moesten gedragen. Daarom maakten ze een pot met een oor voor hem. Toen de keizer zijn paard voor de herberg tot stilstand bracht, gaf de vrouw de pot aan de keizer, terwijl ze het oor vasthield. Er zat voor de keizer niets anders op dan de pot zelf vast te grijpen. Het jaar daarop gaf de vrouw hem een pot met twee oren, maar... ze hield hem met beide handen vast ! Het derde jaar werd hij vervelkomd met een pot met drie oren. De vrouw overhandigde de keizer de pot die ze met beide handen vasthield. Het derde oor hield ze naar haar toe gedraaid. Toen gaf Karel V aan Walcourt de opdracht om een pot met vier oren te maken, zodat hij er altijd minstens één binnen handbereik had.»

Als je in Walcourt een Charlequint bestelt, wordt die geserveerd in een pot met vier oren.



©ExploreMeuse_AgenceVolla



Voor meer informatie over de te bezoeken sites en de openingstijden : www.exploremeuse.be

Voor Walcourt, Fraire en Hanzinelle :
<https://www.lepaysdeslacs.be/nl>

IN DE VOETSPOREN VAN DE FOLKLORISTISCHE MARSEN

6

80 km



NAMUR | WALCOURT

LEGENDE

- Station
- Spoorlijn
- Hoofdroute
- Variant
- Toeristische informatie
- Openbare toiletten
- Picknickplek
- Uitzichtpunt
- Bezienswaardigheid
- Attractie
- Opgepast

Tijdens het jachtseizoen kunnen sommige trajecten van de route afgesloten zijn. Voor alle informatie betreffende jouw wandeling, neem je best contact op met het Huis voor Toerisme Explore Meuse

www.exploremeuse.be/nl/jachtkalender
of
www.chasseonweb.be

